

## Vidi Vici

onverwachte combinaties



Dat tweedehands wordt gecombineerd met nieuwe en designerkleding is niets nieuws. Maar hoe weet je of het tweedehands rokje, waar je zo verliefd op bent, wel past bij het ontwerperstopje dat je thuis in de kast hebt hangen? En staan je rode pumps echt zo mooi als je denkt bij dat jaren vijftig jurkje? Bij Vidi Vici verkopen ze nieuw, eigen ontwerp en tweedehands door elkaar. In de winkel kun je dus naar hartelust setjes proberen. En om het compleet te maken zijn er bijbehorende accessoires als tassen, sjaals, hoedjes en schoenen. Medewerkster Monique Balink combineert al haar hele leven verschillende stijlen, maar ziet regelmatig ter plekke bijzondere creaties ontstaan waar ook zij niet opgekomen was. Naast eigen ontworpen rokken met tulpen en polkadots (€ 60,-) en een nieuwe mantel met jaren-vijftigsnit (€ 225,-) hangen sportieve jacks en parka's van Eddy's Jackets. "Geen combinatie die je snel bedenkt, maar klanten combineren ze en het is nog leuk ook," zegt Balink. In de rekken ertegenover hangen badpakjes, jurken en rokken uit de jaren vijftig (allen vanaf € 20,-). Vanaf juni komen er nog twee nieuwe merken bij. De enige vraag die rijst, is: waar laten ze dit allemaal? Niemand schijnt zich er in de creatieve wirwar zorgen om te maken. Er is maar één

### Vidi Vici

Botersloot 38a  
Rotterdam  
010 476 77 63  
www.vidivici.nl



pashokje en als dit vol is, passen de dames de kleding in de winkel. Elkaar voorzien van commentaar en tips.

### Gek en grappig

Balink heeft er een sport van gemaakt om leuke en aparte dingen te vinden. Op vakantie in New York of Parijs struint ze alles af op zoek naar aanwinsten voor de winkel. Pas nog tikte ze een partij onderjurkjes op de kop. Helemaal hip, maar nergens te vinden in de warenhuizen. Waar ze op let tijdens haar zoektochten? Balink: "Het moet vooral gek en een beetje grappig zijn en natuurlijk moet je het niet overal zien." Als voorbeeld haalt ze een knaloranje Charlestonjurkje (€20,-) met franjes tevoorschijn. "Zo wil je het oranje-gedruis wel in." Merken zijn geen *hot item* bij Vidi Vici. "Het gaat er vooral om dat we het leuk vinden. Of het nou frêle jaren-vijftigschoentjes (€ 32,50) of ontwerpen van Jan Jansen of Dior zijn, het staat er allemaal regelmatig tussen," aldus Balink.

## Studio Kiki

net als in de film

Het lijkt wel een scène uit een Amerikaanse film. Dames komen vermoeid van werk, kinderen of winkelen de studio binnen. Ze ploffen neer en leggen hun handen op een tafeltje. Even doen ze hun ogen dicht. "Dit uurtje is voor mij," zie je ze denken. De dame aan de andere kant van het tafeltje begint te vijlen, een weekbadje, scrub en olie komen tevoorschijn. Eenmaal ontspannen komen de verhalen los. Bij Kiki hebben ze het door: manicure doe je niet alleen voor verzorgde nagels, maar ook om daarna herboren naar buiten te lopen. Een groot deel van de klanten kiest in plaats van een basismanucure (€13,95) voor kunstnagels (€ 57,50). "Voorheen dacht iedereen dat kunstnagels voor de 'ordipordi' waren," zegt eigenaresse Kiki van Gelder. Maar tijden veranderen en zeker nu de trend zo natuurlijk mogelijk is - niet meer overdreven lang, mooi rond en met een naturellak - zijn goed verzorgde kunstnagels voor iedereen. Als ze er een week opzitten, krijg je een gratis 'servicebeurt'. Volgens Kiki vooral handig als je voor het eerst voor kunstnagels kiest, want, "hoe weet je nou welke lengte handig is?"

### Ook voor mannen

Nu de zomer weer in zicht komt en de wintervoetjes in open schoenen gestoken moeten worden, is

het ook in de achterste regionen van de winkel, het pedicuredeel, druk. "Normaal is pedicure een ongezellige bezigheid," vertelt Kiki, "maar als je kiest voor Spapedicure (€ 24,95) dan voegen we aan de medische aspecten als eelt weghalen ook scrubben, masseren en lakken toe." De tip van Kiki voor de zomer is kunstnagels voor je tenen (€ 57,50). Je hoeft de hele zomer niet meer naar je nagels om te kijken en ook zorgen over een bijpassende lak bij je jurk zijn passé. Je teennagels zijn gewoon standaard wit of lichtroze en desgewenst met een wit randje. Niet alleen vrouwen vinden verzorgde handen en voeten belangrijk. Steeds meer mannen bezoeken de salon van Kiki. Eerst voor hun voeten en als ze de gène voorbij zijn ook voor de handen. "We hebben muzikanten met kunstnagels aan de hand waarmee ze gitaar spelen, een aannemer die vreselijk bijt, maar vooral mannen die het belangrijk vinden om er verzorgd uit te zien. We gebruiken wel andere producten. Mannen zitten niet te wachten op een abrikozencrème, die hebben liever pepermint," aldus Kiki.

### Studio Kiki

Noordsingel 199b  
Rotterdam  
010 466 03 56  
www.kiki.nl

